

1^e Jaargang, nummer 14, 23 juni 2025

Het Magazijn

Blad van de Nederduits gereformeerde kerk, de moederkerk van Nederland sinds de 1570-er jaren.
Zusterblad van de bladen De Nieuwe Doleantie, Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : Zicht op de eeuwigheid, Keer terug tot uw eerste liefde - de hoogste liefde - de uitstorting van de hemelse moedermelk, en Bespreking Gereformeerd Weekblad 1931

ZICHT OP DE EEUWIGHEID

Calvijn noemde de moslims verwilderde christenen. Zowel Calvijn als Luther hadden het niet zo op het mohammedanisme, maar het katholieke was een grotere vijand. De gereformeerde vaders waren liever mohammedaans, dan katholiek. In veel opzichten was de reformatie uit het mohammedanisme voortgekomen.

56:77-81 : Het is een nobele Koran. In een goed beschermd Boek. Niemand kan het bevatten behalve de reinen. Een openbaring van de Heer der Werelden. Is het deze verhandeling die jullie zo licht opvatten?

De tekenen met een diepere betekenis zijn voor de geduldigen in volharding. (31:31)

Allah geeft geboden om jullie te laten begrijpen. (2:242)

In de verandering van de wind zijn er ook tekenen voor een volk dat zijn begrip gebruikt. (45:5)

En wie de tekenen van Allah eert - voorwaar, het is van de vroomheid van het hart. (22:32)

Sommige verzen zijn letterlijk, andere allegorisch; alleen Allah en degenen met diepe kennis kunnen ze interpreteren. (3:7)

20:54-55 : Eet en laat jullie vee grazen. Voorwaar, hierin zijn tekenen voor mensen met begrip. Daaruit hebben Wij

jullie geschapen, en daarheen zullen Wij jullie terugbrengen, en daaruit zullen Wij jullie een tweede keer voortbrengen.

En in de oorspronkelijke Aramese Thora, waarop de Koran is gebaseerd, is het niet letterlijk vee, maar een symbool van zonde, ego en kwaad dat verslagen moet worden om nuttig te worden.

De Koran toont vee als een symbool van het ego, de ware vijand, en het zijn tekenen voor degenen met intellect. Uit hen zijn de intelligenten geschapen. Dus dit alles is niet letterlijk, maar figuurlijk.

Waarom zou Allah voelende wezens scheppen om ze te laten vernietigen door hebzuchtige mensen, terwijl er zoveel normaal voedsel is? Allah is geen sadistisch monster. De Koran is gebaseerd op de Thora, dus de basis ervan ligt in het Aramees-Hebreeuws, en de gebruikte woorden waren al allegorisch, dus verander het niet in iets letterlijks. Ga naar de context. Het is niet letterlijk vee, maar een metafoor voor zonde en ego, die overwonnen moeten worden (20:54-55).

Alleen Allah en degenen met diepe kennis, degenen die de betekenis van de talen kennen, kennen de interpretatie. (3:7; 56:77-81; 22:32)

De Koran is een dichterlijk boek, en dus allegorisch, en daarom moet de Koran uitgelegd worden, en moet de mens niet islamofob zijn. Paulus stelde dat we alles moesten worden voor iedereen. Ook in de nieuwe bijbel wordt dat

aangehaald, dat we moslims voor de moslims moeten zijn.

KEER TERUG TOT UW EERSTE LIEFDE - DE HOOGSTE LIEFDE - DE UITSTORTING VAN DE HEMELSE MOEDERMELK

Er is een hemelse uitverkiezing waarin je beseft dat het juist de hemelse zorg zelf is die is uitverkoren, en daarmee een ieder die in haar wandelt. Belech 5:30

In het schriftgedeelte van vandaag zien wij dat de mate waarin we zorg dragen de mate is waarin we met God leven. Bedrieg jezelf hierin dus niet. Het woordje God gebruiken maakt je dus niet magisch tot een godsvruchtige. Ga bij jezelf na waar je nog geen zorg draagt. Wij zijn opgeroepen te wandelen in zorg, wat ook zorgvuldigheid inhoudt. Onze zorg moet diep genoeg gaan, en gericht zijn. Dit gaat dus om prioriteiten, wat het ware koningschap is. Velen dragen alleen maar selectief zorg, voor hun eigen clubje, en zijn verdwaald geraakt in bijzaken.

God's roep gaat uit om weder te keren tot je eerste liefde, tot de hoogste liefde, om zo los te komen van de lagere liefdes die de mens volgt, de vleselijke liefdes, de zelfbedriegelijke liefdes, de valse romantiek, ook de valse religieuze romantiek die de mens er op nahoudt.

Trap maar tegen de heilige huisjes aan. Het is een grote oorlog. Ga maar met de gesel door de markttafels in het huis des

Heeren, te beginnen in je eigen hart, als daar nog zulke heimelijke of openlijke afgoden zijn. De mens is volleerd in het bedriegen van zichzelf en zijn naaste. Er ligt een oproep om dit af te leren, en terug te keren tot de waarheid, om vervolgens naakt en leeg en in diepe droefenis tot de volle waarheid te komen. Daar kom je niet zonder tranen. De waarheid neemt met niets minder genoeg dan met de tranen van verbrokenheid over de zonde van de mens.

We hebben het vers over hemelse zorg en daarin te wandelen gelezen in het prachtige boek Belech, 5:30. Laten we kijken hoe hoofdstuk 5 verder gaat :

31. Ik kwam tot de onderwereld,
en zag kinderen in kooien op karren,
en zij werden verkocht.

32. Ergens ver weg werd water tot melk.

Niemand kent het,
En er wordt niet over gesproken.
Waarom zou gij oordelen
als het ware oordeel de vrucht van
hemelse zorg is ?

33. Waarom leeft gij dan nog ?
Zie, het ware leven is hemelse zorg.

Nu, geliefden, laat deze verzen diep tot u doordringen. Hebt gij uw oordeel al klaar terwijl gij niet in zorg leeft ? Dan is uw oordeel vals, want het ware oordeel is de vrucht van de hemelse zorg. Daarom is het zo belangrijk in de hemelse zorg te wandelen, anders bent gij vol met vooroordelen en valse oordelen. Dan loopt u naast uw schoenen, naast het pad. Dan loopt u op een hele andere weg, namelijk de brede weg die ten verderve leidt.

En we zien het in deze wereld :
kinderen in kooien op karren die
verkocht worden. Ja, een groot kwaad is
in de wereld. Er is het tegenovergestelde
van hemelse zorg dat heerst :
zorgeloosheid en valse zorg.

Nu, geliefden, we zien in vers 32 dat de

Heere spreekt over ‘ergens ver weg
waar het water tot melk wordt.’ Hier
mogen wij in roemen. Och, broeder of
zuster, roemt toch niet in uzelf en
allerlei bijzaken en nietigheden die er
helemaal niet toe doen, en roem toch
niet in uw zelfzucht en uw rammelende
en rinkelende afgoden, maar ga die
gehele lange weg, niet meer de korte
weg, om te gaan tot daar waar water tot
melk wordt, daar waar u uw hemelse
moeder mag vinden, mag ontdekken,
uw eerste liefde, de hoogste liefde die er
is.

Dat wens ik u toe op deze mooie
zondag. De natuur is in volle bloei,
omhoog kijkende naar de hemelse
moeder die klaar is haar moedermelk
over een afgedwaalde aarde uit te
storten. Zij zoekt ook naar de
zoekenden. Zij komt de afgedwaalden
en verdwaalden tegemoet, omdat zij
hemelse zorg is.

Laten wij wachten op de uitstorting van
de hemelse moedermelk.

BESPREKING GEREFORMEERD WEEKBLAD 1931

Eind jaren 1800 verscheen het
Gereformeerd Weekblad voor de
bovenbouw van de hervormde kerk. Het
bevindelijke blad riep op om door de
enge poort te gaan, het smalle pad te
bewandelen. (Twee wegen, 3/10, 1931)

Ze huiverden voor valse vrede op basis
van compromissen. (H. Visscher - Aan
onze lezers, 3/10, 1931)

Het Gereformeerd Weekblad riep op tot
levensversobering als de enige weg.
(10/10, 1931)

Bevindelijker dan de gereformeerde
bond was zij een directe schakel met de
gereformeerde gemeente. De Kievit-
Kersten link. We moeten denken aan de
strijd tussen de verbondsmatige
Woelderink en de bevindelijke I. Kievit.

In deze strijd kwam Kersten Kievit
tegemoet om hem de hand te reiken. We
zien de bovenste trede van de
hervormde kerk hier teruggaan naar de
kerk van vóór 1816, zodat de cirkel
rond is, als een reveil binnen de
gereformeerde bond, waar ook
uiteindelijk de gekrookte riet beweging
van de tachtiger jaren uit voortkwam,
als de verzegeling van de rondgekomen
cirkel. Nu was men daadwerkelijk
nederduits hervormd-gereformeerd
geworden.

Men wilde leven vanuit de gekrookte
riet principes van Smytegelt, terug naar
de jaren 1700, en verder terug. Men was
over het obstakel van 1816 gesprongen,
toen de kerk onder werelds gezag
kwam.

Een verder herstel van de Nederduits
gereformeerde kerk bleef uit. Dat begon
pas heel langzaam op te komen in de
1970-er jaren wat uiteindelijk heeft
geleid tot de komst van de nieuwe
bijbel, de Rodenberg versie (RV).

Het Gereformeerde Weekblad stelde dat
de oorlog kwam en levensgevaar
dreigde, maar dat de mensen zich niet
bekeerden. Het was als de dagen van
Noach : Laten wij eten en drinken want
morgen sterven wij.

Daarna kwam de financiële crisis, en
weer bekeerden de mensen zich niet,
stelde het Gereformeerde Weekblad.
‘Laat ons genieten, laten we eten en
drinken, want morgen sterven wij.’ Het
Gereformeerde Weekblad stelde dat
toen een tijd van geweldige genotszucht
aanbrak. Er brak een tijd aan van groot
materialisme, grote luxe. Het waren de
vette jaren die gekomen waren. De
mensen werden trots, en spraken trotse
taal. Men had de geboden des Heeren
achter gelaten, stelde het Gereformeerde
Weekblad. Het Gereformeerde
Weekblad riep op tot ontwaking.
(Colijn, 10/10, 1931)